

Kerk Onderweg

Uitgave van de Protestantse Gemeente te Santpoort en Velsbroek





Voleinding

Binnenkort (op 26 november) is het de Zondag van de Voleinding. We denken aan onze dierbaren die we moeten missen door de dood en bij naam noemen we de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar. We staan stil bij de vergankelijkheid en zoeken troost in het geloof.

In het christelijk geloof staat één ding overeind: de dood maakt geen einde aan alles. De dood heeft niet het laatste woord. God is sterker dan de vergankelijkheid. Zijn bedoeling met dit leven, of de waarde die Hij eraan geeft, overstijgt het machtsveld van de dood. Maar hoe stellen we ons dit voor?

Nico ter Linden gebruikte ooit het volgende beeld. Hij zei: "Ik geloof dat als het doek hier gevallen is, er aan de andere kant van de doodsrivier ook weer een gordijn openschuift. En ik heb heel wat mensen op m'n verlanglijstje staan om nog eens wat aan te vragen of mee te bespreken". Een dergelijke uitspraak doe je vanuit de ervaring dat er in dit leven een hele hoop blijft liggen, dat het nog niet klaar is, en dat je daarom straks nog iets nodig hebt om het goed te krijgen. En als we geloven dat er een God is die dit leven iets waard vindt, als we geloven dat er een God is die zich om ons bekommert, dan moet het ook wel zo zijn dat deze God serieus neemt wat er is blijven liggen. Professor Kuitert zei ooit: "De beul zal toch niet altijd een voorsprong op zijn slachtoffer houden?" En dit beeld kan met zovele andere worden aangevuld: de nooit tot bloei gekomen mens zal toch niet voor altijd in de knop gestorven blijven? De kloof tussen vader en zoon zal toch niet voor altijd blijven gapen? Het niet te dragen schuldgevoel zal toch niet voor altijd blijven wegen? Wat nooit gezegd is, zal toch niet voor altijd verzwegen moeten blijven?



In de voorstelling van Nico ter Linden gaat het niet in de eerste plaats om het beeld zelf, maar om wat het beeld oproept en mogelijk maakt. Nico ter Linden gelooft, en ik met hem, dat een God die ons en ons leven serieus neemt, dat die God dan ook recht zal doen aan alles wat onaf is gebleven. Hoe je je dat moet voorstellen? Ik weet het niet. Maar waarschijnlijk is er geen betere manier dan de vrijmoedigheid van Nico ter Linden. Want alleen een dergelijk beeld roept de mogelijkheid op om wat is blijven liggen in dit leven, op de agenda van de eeuwigheid te krijgen.

De volgende woorden worden soms gelezen bij kerkelijke uitvaarten, ze zijn geïnspireerd door kerkvader Augustinus. Daarin spreekt de gestorvene: "Ik ben slechts naar de andere kant. Wat we

voor elkaar waren, zijn we nog altijd. Noem me zoals je me steeds genoemd hebt. Spreek tegen me zoals weleer. Lach om wat ons samen heeft doen lachen. Denk aan mij, bid met mij. Spreek mijn naam uit thuis, zoals je altijd gedaan hebt. Het leven is wat het altijd is geweest. De draad is niet gebroken. Je zult mijn hart opnieuw ontdekken en er de tederheid terugvinden".

'God is een God van levenden, want voor Hem zijn allen in leven' (Lukas 20: 38).

De mensen van weleer, de mensen waar wij van hielden en die wij zijn kwijtgeraakt aan de dood, maar met wie nog zoveel te bespreken was, zoveel te doen – we missen hen. Maar als God een God van levenden is, dan leven ook onze gestorven dierbaren, dan heeft de dood niet het laatste woord, dan zal het goed zijn. De draad is niet gebroken. Wij zullen de harten van wie wij aan de dood verloren hebben, opnieuw ontdekken en hun tederheid terugvinden.

Aan- en afwezigheid predikanten

Ds. Otto Sondorp is van maandag t/m woensdag aan het werk in/voor Santpoort. Hij is (ook buiten die dagen) bereikbaar op 06-15908560 of via mail: e.sondorp@pkn.nl. Pastoraal is hij het aanspreekpunt voor mensen jonger dan 70 jaar.

Ds. Gilda Polderman is de ouderenpastor. Op maandag en donderdag is ze in Santpoort. Ze is bereikbaar op het telefoonnummer: 0348-402420 of op haar Santpoortse dagen op nr. 06-43715888. U kunt haar ook mailen: gildapolderman@planet.nl.

U kunt ook terecht bij de bezoektteams. Zie de achterzijde van dit kerkblad voor de adressen.

Meeleven

In onze gemeente leven we met elkaar mee en kijken we naar elkaar om. Dat is een groot goed. Vaak gebeurt dat zonder dat we het weten.

Wilt u of iemand anders, van wie u het weet, hier genoemd worden, aarzel dan niet om contact op te nemen met de predikanten of de leden van de bezogegroep.

Een eerste indruk

Vier weken loop (en fiets!) ik nu rond in Santpoort. Steeds meer mensen ga ik kennen en daardoor wordt het langzamerhand vertrouwd. Fijn om u te ontmoeten en deelgenoot te mogen zijn van een stukje van uw leven.

Velen heb ik inmiddels gesproken. Ik ben onder de indruk van alle levensverhalen. Ik word me nog meer bewust van de kwetsbaarheid van een mensenleven: wat kan er veel gebeuren dat je leven drastisch beïnvloedt. Verlies van je levenspartner, van een kind, van familieleden en vrienden, verlies van gezondheid, verlies van zelfstandigheid, verlies van een heldere geest. Maar ook: zorgen om kinderen, om je gezondheid, angst voor eenzaamheid, voor afhankelijkheid – ook dat heeft grote impact. De verhalen maken diepe indruk.

Maar dat niet alleen. Ik hoor ook dingen die vrolijk maken, waar mensen blij en gelukkig mee zijn. En ik zie de enorme veerkracht van mensen. Hun vertrouwen soms in God die niet loslaat. Het 'tellen van de zegeningen', de dankbaarheid. De niet aflatende pogingen zin te geven aan het leven, op

allerlei manieren.

En wat is het belangrijk, dat wil ik graag onder uw aandacht brengen, als er mensen zijn die tijd hebben voor anderen, die ouderen en zieken opzoeken, hen niet alleen laten. Laten we elkaar vasthouden en er voor elkaar zijn!

*Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor...
(.....) roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneshijn. (lied 973)*

Wat activiteiten betreft wil ik u nu al wijzen op de Adventsviering op vrijdag 15 december (aanvang 11.00 uur).

Omdat ik de eerste maanden vooral mensen wil bezoeken, is het de bedoeling dat ik in januari start met een gespreksgroep. U leest er in het volgende kerkblad meer over.

*Voor u en jullie allen een hartelijke groet,
ds. Gilda Polderman*

Wat een mooie feestweek!!

“De Dorpskerk staat op de kaart!” Dat was maar een van de vele reacties die we hoorden uit het dorp of in de kerk op wat in de week van 21 t/m 29 oktober en daarvoor over de 100-jarige Dorpskerk heen gedenderd is.

Glossy

Het begon allemaal met de glossy, die door gemeenteleden huis-aan-huis is verspreid. Wat fantastisch dat zoveel mensen zich daarvoor hebben ingezet. Ik kreeg een prachtige foto van een van de LEBJIB-kinderen die graag een middagje postbode speelden.



De glossy, dit tijdschrift wilde de vraag aan de orde stellen wat een al dan niet kerkelijke Santpoorter nu beweegt, wat haar of hem bezielt, wat iemand gaande houdt. De antwoorden waren neergelegd in een aantal prachtige interviews en gaf herkenning onder zowel kerkelijke als niet-kerkelijke Santpoorters.

Het ontroerendste moment was voor mij wel toen ik een van

de geïnterviewde oudgedienden ontmoette, de heer Anton Blinkhoff (95) die jaren geleden al actief was in kerk en dorp (zie pagina 36 in de glossy). Hij wilde me koste wat kost spreken. Hij zei: wat jullie nu doen in dit dorp, heb ik jaren geleden ook geprobeerd. Zoals hij in de glossy zei: "De kerk moet toch de straat op om kerk bij de mensen te zijn." En nu zei hij tegen me: "het doet me zo goed om te merken dat dat nu weer wordt opgepikt."

Wat een enthousiaste reacties kregen we uit het dorp. Zoals van die vrouw die ik ontmoette in een van de huisartsenpraktijken toen ik vroeg of er een paar tijdschriften in de wachtkamer mochten komen te liggen. Ze zei: "geef er maar flink wat van want ze zijn heel gewild, mensen nemen ze zeker mee." Op mijn vraag wat ze van het blad vond, zei ze: "ja geweldig, ik heb 'm van A tot Z gelezen!"

Een ander verhaal van iemand die het tijdschrift rondbracht, is ook schitterend: "Ergens zag ik een deur met een 'nee-nee sticker' en ik heb daar toen maar aangebeld. Ik zei: ja u heeft die sticker, maar weet u wel wat u mist. De man keek de glossy door en zei: nou, die wil ik wel heel graag hebben." Nog een verhaal. Aan het begin van de zaterdagse stiltewandeling kwamen we een actief lid van de Naaldkerk tegen. Ze kwam speciaal naar ons toe en zei heel enthousiast: "wat jullie hebben gedaan is zo goed en wat fijn dat jullie Fons (Captijn) er ook in hebben genoemd!"

Feestweek

En toen moest de feestweek nog beginnen. Eerst de goed bezochte en gezellige receptie met de opening van de schitterend samengestelde tentoonstelling, waar ook de nieuwe naambordjes voor de Dorpskerk en het ontmoetingscentrum werden onthuld. Er was een rijk gevulde kraam van Santpoort voor Madras, waar heel goed verkocht werd!

Dan waren er die twee nieuwe folders: een over de ramen en een nieuwe welkomstfolder. Van een jonge niet kerkelijke buurtbewoner hoorde ik hoe hij erdoor aan was gesproken. "Als dat de kerk kan zijn, dan wil ik daar zeker eens komen kijken." Mooi waren ook de reacties van mensen die ik op de receptie gedurende de week ontmoette. "Ik ben hier ooit gedoopt. Het is heel bijzonder dat ik hier nu weer ben. Dat doet me echt wat!" "Waar zijn al die donkere banken gebleven, want die stonden hier toch". "Wat een warme sfeer hier



en wat een schitterende tentoonstelling". En wat te denken van al die mensen die herinneringen gingen ophalen bij de fotoboeken die ter inzage lagen. En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.....

De feestweek was een groot succes. Het begin met een mooie lezing van Henk Reefhuis over de ramen. Een vraag van een van de aanwezigen: "Overall in de ramen zitten sterren bovenaan, hoe zit dat?" Ik moest daarbij onwillekeurig al denken aan het komende kerstfeest.

Dan de volgende dag het spannende verhaal van Jan Morren over de geschiedenis van de kerk. Wat is hier veel gebeurd en wat wonderlijk dat er een nieuwe kerk was, een jaar na de brand!

Op dinsdag was er die bijzondere stilteviering waar Paul de Wolf tussen de stiltes door prachtig fluit speelde. "Dit moeten we vaker doen", zie iemand. Een hele andere sfeer was er op de Franse avond waar de zeer getalenteerde musici aan het einde in de volle kerkzaal onthaald werden op een staande ovatie.

Ook de lezing van Kick Bras over mystiek en kunst was voor velen een hoogtepunt van de feestweek. Een intrigerend verhaal over een oude traditie in alle godsdiensten en zo bleek: ook in de christelijke! Mooi hoe Bras wat hij vertelde steeds weer verbond met beelden van kunst. Kennelijk is het mysterie niet alleen met woorden aan te duiden.

Op vrijdag werd er onder leiding van Antje de Wit en Elina Keizer door alweer een volle zaal volop meegezongen met



de prachtige en ontroerende liederen. Goed ook dat er op deze avond aandacht was voor het prachtige project van de Ark-gemeenschap, op de grens van Santpoort en Bloemendaal. Gurie Stijnman kon blij gemaakt worden met de hoofdprijs voor de prijsvraag. Ze was de enige die alle vragen goed had beantwoord. En wat een toeval dat ze juist op deze avond ook aanwezig kon zijn. De tweede prijs is na loting gegaan naar Jan Willem Bronsveld.

Op zaterdagavond werd een al weer volle kerk verrast door de zeldzame combinatie van orgel en saxofoon. Dirk Out toverde onvermoede melodieën uit het orgel en Ineke Wentink wist ons ook te verrassen met haar prachtige saxofoonspel. Conclusie: orgel en saxofoon gaan prima samen. De feestweek werd afgesloten door een feestelijke dienst, waar we veel mensen zagen die we niet iedere zondag ontmoeten. Een eeuw Dorpskerk en 500 jaar reformatie werden vervlochten tot een geheel. Een goede afsluiting van een prachtig feest. Met grote dank aan al die mensen die zich ervoor hebben ingezet! Wat een vitale gemeenschap is onze Dorpskerkgemeente! Op naar de volgende 100 jaar. En u kunt elders in deze KerkOnderweg nog nagenieten van foto's die er zijn gemaakt!

Een mooi bedrag voor het Inloophuis

Op de dag van de reformatie konden we het Inloophuis aan de Wulverderlaan gelukkig maken met de opbrengst van de collecte die de hele feestweek gehouden werd voor deze prachtige organisatie. In het Inloophuis Kennemerland worden mensen begeleid die met kanker te maken krijgen. Niet alleen de mensen zelf, maar ook familieleden en vrienden. Het Inloophuis moet het doen zonder subsidie en kan giften of legaten heel goed gebruiken. Kerkenraadsvoorzitter Ruud Hirdes en ondergetekende konden een cheque overhandigen met de opbrengst van de collecte, maar liefst €1142,30. Wat een bedrag! Alle gevers heel hartelijk dank.



Tot slot

Collega Ineke Clement heeft laten weten dat ze moeite heeft met sommige inhoud van en bepaalde gemaakte keuzes in de glossy. Inmiddels is daarover een gesprek geweest met ondergetekende, een lid van de redactie en de voorzitter van de kerkenraad. We hebben vastgesteld dat hetgeen door Ineke is aangedragen van belang is en in een volgend project, dat er daardoor ook zal komen, zeker zal worden meegenomen.

Ds. Otto Sondorp



TERUGBLIKKEN EN VOORUITKIJKEN: HET PROJECT 'DORPSKERK DICHTBIJ'
door ds. Otto Sondorp en de klankbordgroep

Feestweek

Ons project was volop betrokken bij de feestweek t.g.v. een eeuw Dorpskerk. Het ging in deze week immers ook precies om wat het project onder meer beoogt: kerkelijke presentie in Santpoort. Voor het overige verwijzen we naar het verslag van Otto Sondorp elders in dit blad.

leb-jib

Lebjib komt zo ongeveer iedere week bijeen. We gaan door tot 13 december. In principe iedere woensdag om 19.15 uur. Voor alle kinderen tussen 10 en 13 jaar. Opgave bij Otto Sondorp (0615908560 of e.sondorp@pkn.nl). Kijk ook op www.facebook.com/lebjib.

Soep en spirit: doe mee!



Doet u nog steeds niet mee met Soep&Spirit? Dat is jammer, want wat is er mooier dan een heerlijke maaltijd, een goed thema dat iedereen aanspreekt en veel gezelligheid. Wilt u meedoen of uw huis beschikbaar stellen voor zo'n groep, neem dan contact op met Foka Oosterhuis (0620503078) of Otto Sondorp (0615908560). Appen kan ook.

Adventsretraite gaat door

in het weekend van **vrijdag 1 t/m zondag 3 december** gaan we met een groep van 10 gemeenteleden naar het **klooster van de Karmelieten in Brugge**. De nadruk zal liggen op stilte, rust en bezinning.

Paulus voor dummies

Na de drukke decembermaand gaan we, nu er genoeg mensen zijn, in januari van start met een groep die zich gaat verdiepen in Paulus. U kunt nog meedoen. Voorkennis is niet nodig. We kiezen in overleg een vaste avond om bijeen te komen. Er kunnen nog enkele mensen meedoen. Opgave bij Otto Sondorp (0615908560, ook via app of e.sondorp@pkn.nl)



Bij de diensten: Voleinding en Advent



Ds. Otto Sondorp is de eerste en derde zondag van iedere maand onze voorganger. In principe zal ds. Gilda Polderman iedere tweede zondag van de maand voorgaan. Hieronder alleen aandacht voor de bijzonderheden in de komende diensten. In de komende periode sluiten we het kerkelijk jaar af en vangt een tijd van verlangen en verwachting aan. Licht in de duisternis.

Zondag 19 november is er een dienst van Schrift en Tafel. Ds. Otto Sondorp gaat voor.

Op zondag 26 november, voleindingszondag, is ds. Ineke

Clement weer in ons midden. Zij is voorganger in een gedachtenisdienst voor wie ons door de dood in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. De namen van de overledenen worden genoemd en voor een ieder wordt een kaars ontstoken. Daarna is er voor alle aanwezigen de gelegenheid hetzelfde te doen om een overleden geliefde te gedenken.

Op de eerste zondag van het nieuwe kerkelijk jaar, **3 december, tevens de eerste zondag van advent**, zal het gerestaureerde orgel centraal staan. Er zal na de dienst het een en ander over het orgel verteld worden. Ds. Gilda Polderman zal in deze dienst dan voorgaan.

Zondag 10 december, tweede advent, zal de ons bekende ds. Aart Mak de dienst leiden.

Aan de dienst op **derde adventszondag op 17 december**, zal medewerking worden verleend door het Haarlemse vocaal ensemble **Tout Venant**.



Ouderenwerk Santpoort

- UITNODIGING** : Adventsviering voor ouderen en belangstellenden
PLAATS : Ontmoetingscentrum Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 65.
TIJD : Vrijdag 15 december a.s. **Aanvang 11.00 uur** met het zingen van kerstliederen, gevolgd door een korte viering, met aansluitende lunch.

Voor de lunch en/of vervoer kunt u zich opgeven door te bellen met:
Fija Borst 5375071; Lenie Markerink 5376816; Sita v.d. Kaaij 5375358 of
Astrid Morren 5384366; Marja Hirdes 5372259.
De Commissie nodigt U van harte uit !

Lieve mensen,

Iedereen wil ik op deze manier bedanken voor zijn of haar medeleven na mijn operatie. Vele kaarten, telefoontjes en bloemen mocht ik ontvangen. Het heeft mij goed gedaan. Het herstel gaat goed. En ik zeg maar tot spoedig ziens. hartelijke groeten, Sjoukje Norbruis

Uit de WK Santpoort van 18 okt

Ds. Gilda Polderman, de nieuwe ouderenpastor, is per 1 oktober met haar werk in Santpoort begonnen. Zij heeft de bezoekgroepen bezocht en ook al mensen thuis opgezocht. We bespreken het werkplan dat Gilda opgesteld heeft. Ds. Polderman zal gewoonlijk de tweede zondag van de maand voorgaan.

De Startzondag op 17 september was heel gezellig en de 'bijbelse gerechten' waren heerlijk!

De Toekomstcommissie zal weer bij elkaar komen om zich te beraden over de te volgen koers voor de komende vijf jaar. De commissie zal aanbevelingen doen aan de Algemene Kerkenraad (zie verder ook het bericht uit de AK).

Voor de vergaderingen van de Wijkkerkenraad Santpoort zijn voor 2018 de volgende data gekozen: maandag 15-01, 26-02, 09-04, 28-05, 16-07, 27-08, 08-10 en 19-11.

Ruud Hirdes zal in maart 2018 aftreden als ouderling en als voorzitter en heeft besloten hieraan geen tweede termijn te koppelen. Dit zal betekenen dat de wijkgemeente en de Wijkkerkenraad op zoek zullen moeten gaan naar een opvolger.

De volgende activiteiten zullen binnenkort plaatsvinden

binnen het kader van het project van ds. Otto Sondorp: het kloosterweekend begin december in het Karmelietenklooster in Gent en de start van de gesprekskring over Paulus (er kunnen zich nog mensen opgeven).

Santpoort gaat deelnemen aan het Feest van de Geest tijdens het Pinksterweekend in 2018, waarbij elf kerken in de regio, waaronder ook de Naaldkerk en het Kruispunt, betrokken zullen zijn. In de Dorpskerk zal werk te zien zijn van de fotograaf Stefan Witte.

De glossy die in het kader van het 100-jarige jubileum van de Dorpskerk in heel Santpoort-Noord en -Zuid rondgebracht is, heeft veel positieve reacties gekregen! Het feestprogramma in de week van 21 t/m 29 oktober mag zich, naar nu blijkt, verheugen in een warme belangstelling.

De stiltewandelingen zijn eind oktober gestopt. In het voorjaar worden ze weer hervat.

De werkzaamheden aan het orgel zijn afgerond. Op 3 december, na de koffie, zal onze organiste Elina Keijzer een concertje geven, samen met haar man Pieter. Een werknemer van de firma Flentrop zal uitleg geven over de herstelwerkzaamheden.

Els Kamerbeek, scriba

Jongereen pagina

Santpoort

Kerk op Schoot

Op 15 oktober was er weer een Kerk op Schoot viering met als thema: Jona. Zie de foto's in dit kerkblad. We hadden een onderwaterwereld gebouwd met een oud bankje uit de Hoeksteen. Het stond de zondagmorgen al in de kerk opgesteld, u zult misschien wel gedacht hebben... wat staat daar nu? Kerk op Schoot draait om mooie, herkenbare bijbelverhalen die niet alleen worden verteld maar ook worden beleefd. De kinderen moesten op de grond liggen om in de onderwaterwereld te kijken en zelf bellen blazen voor de vissen die er hingen. Ik verwacht volgend jaar nog twee Kerk op Schoot vieringen te houden en daarna worden de kinderen wat te groot... dan bedenken we weer wat anders.

Groet, Joyce Schipper-Out

Quiz....

1. Van wie was Jona de zoon?
2. Waar wilde Jona naar toe vluchten?
3. Hoe lang zat Jona in de vis?
4. Wat deed Jona op de boot?
5. Waar wilde God dat Jona naar toe zou gaan?

De woordwolk bevat een deel van het Bijbelverhaal van Jona. Hieronder kun je de antwoorden in terugvinden.



- Antwoorden:
1. Jona was de zoon van Amittai
 2. Naar Tarsis
 3. Drie dagen en drie nachten
 4. Slapen
 5. Naar Nineve

Iedere maand organiseert de kindernevendienst van de Protestantse wijkgemeente Santpoort

Kinderkerk in de Dorpskerk

Een kerkdienst speciaal voor kinderen

Luisteren naar Bijbelverhalen

- Bidden
- Zingen
- Knutselen en spelen



Wanneer: 3 dec

Waar: Ontmoetingscentrum Dorpskerk

Tijd: Aanvang 10.00 uur

De Kinderkerk is gelijktijdig met de kerkdiensten in de Dorpskerk. Op de overige zondagen is er 'gewone' kindernevendienst. Heb je vragen, of wil je op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de kindernevendienst? Stuur dan een mail naar: kindernevendienst.santpoort@gmail.com



Van de Diaconie

De opbrengsten van de collecten in de maand augustus:

September	Dorpskerk	Kruispunt
Missionair werk en Kerkgroei	87,79	71,95
Jeugdwerk PKN	90,-	75,35
Vredeswerk	122,65	128,15
Hulp aan Bangladesh	207,17	161,57
HA collecte Hofstede		51,75
Kerk	307,17	261,50

Oktober

Kerk en Israël	163,15	72,60
Diaconie	167,57	209,57
Docenten in Afrika	124,95	78,05
Kerk in Actie	225,30	140,45
Kerk	573,14	416,46

Wij mochten ook nog enkele giften ontvangen:

Voor de Diaconie: fam. H 2x € 10,-
mevr. H 2x € 150,-

Voor hulp aan Bangladesh: fam. O € 50,-
fam. S € 50,-
fam. M € 50,-
NN € 50,-

Op welke manier u uw bijdrage ook heeft gegeven, allen hartelijk dank.

Op 19 november a.s. is de diaconale collecte voor DORCAS. Dorcas is een christelijke organisatie die in actie komt voor de allerarmsten door duurzame ontwikkeling, sociale zorg en rampen management. Er wordt geen onderscheid gemaakt in religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten in Oost Europa, Midden-Oosten en Afrika. Dorcas verbindt de mensen in Nederland aan de mensen in nood en aan de mensen die hulp bieden in nood. Dorcas is een onmisbare schakel in een groter geheel en verdient onze gift.

De Diaconie heeft van een gemeentelid een fiets en een elektrische fiets gekregen. De fiets heeft direct al een bestemming gekregen. Ds. Gilda Polderman mag de fiets het eerste jaar gebruiken. Voor de elektrische fiets hebben wij nog geen bestemming. Fijn dat de gever aan ons gedacht heeft. Hartelijke dank.

Namens de Diaconie, Hans Kosters

Oproep: Penningmeester ZWO

De afgelopen jaren ben ik met veel plezier lid geweest van de ZWO commissie. Deze commissie houdt zich namens de diaconie bezig met het ondersteunen van projecten in het buitenland. Er worden contacten onderhouden met uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie in Zuid Afrika die ook af en toe onze kerken bezoeken. We komen 4 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Als penningmeester ben ik vooral verantwoordelijk geweest voor het beheer van de rekening, het opstellen van de eindrekening en contacten met Kerk in Actie.

Dit vraagt naast de vergaderingen niet heel veel tijd (10-12 uur per jaar). Ik woon sinds kort in Haarlem en ga daar ook kerken. Wij zijn daarom op zoek naar iemand die de rol van penningmeester van mij wil over nemen, ook andere versterking van de ZWO commissie is altijd welkom.

Voor meer informatie:

mlobbezoo@yahoo.com of 0613057663

Margot Lobbezoo



Zending, Werelddiakonaat Ontwikkelingssamenwerking

Uit de Algemene Kerkenraad

Op maandag 2 oktober kwam de Algemene Kerkenraad bijeen. Voorzitter Ruud Hirdes verwelkomde Gerrit Out, die als ouderling-kerkrentmeester als stemgerechtigd lid zitting neemt in de AK.

De Algemene Kerkenraad bevestigt formeel de aanstelling van Gilda Polderman als ouderenpastor van de Dorpskerk in Santpoort (voor 50% en voor de duur van 1 jaar).

Jody van der Velde keert terug in de Algemene Kerkenraad als ouderling met bijzondere opdracht. Het ligt in de bedoeling dat zij Ruud Hirdes gaat opvolgen als voorzitter, nu Ruud heeft aangegeven te zullen terugtreden.

De Toekomstcommissie zal op 30 oktober weer bijeen komen. Haar taak zal zijn om te brainstormen en aan de AK aanbevelingen te doen over het beleid dat de PKN-gemeente Santpoort-Velserbroek de komende vijf jaar zal voeren. De vraag die voorligt, is: wat is het beste scenario voor de komende vijf jaar voor de beide wijkgemeentes?

Er moeten belangrijke besluiten genomen worden, onder andere in verband met het emeritaat van ds. Otto Sondorp per 1 september 2018. Voor Velsersbroek nemen ds. Marianne Vonkeman, Jody van der Velde en Willem Passchier zitting in de commissie en voor Santpoort ds. Otto Sondorp, Gerard Beuker en een derde, nu nog onbekende, deelnemer.

Tijdens de vergadering wordt nog kort teruggekeken naar het besluit van de Haalbaarheidscommissie van Santpoort in april 2017 om (voorlopig) af te zien van het ontwikkelen van een spiritueel centrum in de Dorpskerk van Santpoort. De commissie kwam tot de conclusie dat de benodigde expertise en menskracht voor dit project niet aanwezig waren, het plan was voor nu te ambitieus. De Wijkkerkenraad Santpoort heeft tijdens haar vergadering op 19 april besloten om scenario 3, een centrum voor spiritualiteit, kunst/cultuur en diaconale projecten, los te laten en te kiezen voor scenario 2: naast het in stand houden van de wijkgemeente ook in activiteiten vorm blijven geven aan de relatie tussen de Dorpskerk en het dorp Santpoort.

Els Kamerbeek

Stage in de Dorpskerk

In november en december komt er iemand een snuffelstage lopen in onze gemeente. Hij, Uco Koopmans, stelt zich hierbij aan u voor

'Ik ben een al wat oudere student (63 jaar) HBO Theologie aan de Hogeschool voor Theologie en Levensbeschouwing in Utrecht.

Ik word - na lang als jurist te hebben gewerkt - opgeleid tot geestelijk verzorger in ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices.

Uw kerkenraad is zo vriendelijk geweest mij in de gelegenheid te stellen een korte stage te lopen in de maanden

november en december van dit jaar.

De stage richt zich onder meer op een onderzoek naar pastoraat in de kerkelijke gemeente. Het kan zo zijn dat ik, in het voetspoor van uw predikanten, een keer meega met een huisbezoek. Uiteraard kom ik alleen mee als u daar toestemming voor geeft. Dat loopt altijd via de predikant.

Alles wat tijdens zo'n bezoek ter sprake komt blijft vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk.

Het zou fijn zijn als u me zou willen ontvangen...

Hartelijke groet, Uco Koopmans



Verschijningsrooster kerkblad 2018

NR	Kopijdatum	Verschijningsdatum	Aantal weken	Feestdagen
10	donderdag 30 november 2017	vrijdag 15 december 2017	5	kerst
1	donderdag 4 januari 2018	vrijdag 19 januari 2018	5	
2	donderdag 8 februari 2018	vrijdag 23 februari 2018	4	
3	donderdag 8 maart 2018	vrijdag 23 maart 2018	5	pasen
4	donderdag 12 april 2018	vrijdag 27 april 2018	5	hemelvaart en pinksteren
5	donderdag 17 mei 2018	vrijdag 1 juni 2018	6	
6	donderdag 28 juni 2018	vrijdag 13 juli 2018	8	
7	donderdag 23 augustus 2018	vrijdag 7 september 2018	5	startzondag
8	donderdag 27 september 2018	vrijdag 12 oktober 2018	5	
9	donderdag 1 november 2018	vrijdag 16 november 2018	4	
10	donderdag 29 november 2018	vrijdag 14 december 2018	5	kerst
1	donderdag 3 januari 2019	vrijdag 18 januari 2019	5	

Busreisje ouderen

Beste mensen,

Zoals u al gemerkt heeft is er dit najaar geen reisje georganiseerd. Erg jammer, maar door persoonlijke omstandigheden is het ons niet gelukt om dit te organiseren. Maar, volgend voorjaar gaan wij (en hopen wij u ook) er weer met frisse moed een gezellige dag van maken.

*Met een hartelijke groet,
Yvonne Vreeken & Carla van Woensel*







Het huwelijk tussen Kees en Magda wordt ingezegend



foto's: Loes Passchier

Bij de kerkdiensten

- 19 november Ds. Marianne Vonkeman, bevestiging van Jody v.d. Velde tot ouderling. Diaconale collecte voor de Stichting Dorcas.
- 21 november 15.00 uur Avondmaalsviering in de Hofstede
- 26 november voleindingszondag, ds. Marianne Vonkeman kennismaken met het kernteam Hart voor Velsbroek
- 3 december eerste advent – ds. Marianne Vonkeman, avondmaalsviering. Tevens kinderviering.
- 10 december ds. Barbara de Groot (ruilbeurt)
- 17 december ds. Kick Bras
- 17 december 15.00 uur kerstsamenzang m.m.v. IJmuider mannenkoor en Ds. Aart Mak

Terugblik

Op 8 oktober was het team van Johan Hennipman, een groep World Servants, in ons midden. Ze vertelden over hun geraakt zijn door de mensen die ze geholpen hadden met het uitbouwen van hun school in Guatemala. Alle projecten worden zorgvuldig uitgezocht en ontwikkeld met hulp van de plaatselijke partners. En voor de jongeren die meegaan is het vaak een levensveranderende ervaring.

Hoe bijzonder was het toen we op 29 oktober 500 jaar Reformatie herdachten. Het huwelijk tussen Kees en Magda, een katholiek en een protestant, werd ingezegend. Wat een mooie symboliek was dat! Op de pagina hiernaast vind je enkele foto's.



Regenboogloper

Velsen heeft nu haar eigen regenboogloper - een landelijk symbool dat ook Velsen's veelkleurigheid onderstreept en waardeert. Op coming out day (11 oktober) was ik samen met Floris als gasten bij de opening aanwezig. Het Kruispunt hoort natuurlijk bij de zogeheten regenboogkerken – waar de liefde veelkleurig gevierd wordt. Met speeches van de burgemeester en kleurige hapjes en drankjes toastten we op de moed van mensen om hun eigen kleur te laten zien. We gingen ook nog even op de foto op het pad. Het ligt aan het begin van de Lange Nieuwstraat.

Kloosterbezoek

(zie foto's pagina hiernaast)

Tijdens de laatste dagen van september heeft een groep mensen van rondom het Kruispunt een weekend doorgebracht in de Abdij van Egmond. Het bezoeken van de diensten en deel uit maken van de ritmes van de dag, zijn altijd een bijzondere ervaring. Ruim tien jaar geleden bezocht ik de Abdij al eens gedurende een weekend, maar deze eerste kloosterervaring had ik als beklemmend ervaren. Vervolgens heb ik een aantal keer een weekend gelogeed in het Lioba klooster, wat in mijn beleving een meer open karakter heeft. Ik begreep dat ook de tijd in de Abdij niet heeft stilgestaan

en ik besloot om opnieuw de ervaring aan te gaan. Inmiddels is er aan de Abdij een prachtig gastenverblijf gebouwd, met een centrale gastenkamer waar twee maal per dag de broodmaaltijden genoten worden (in stilte), waar ruimte is elkaar te ontmoeten. Ook zijn er in dit deel eenvoudige, maar zeer comfortabele logeerkamers. Hoe anders dan de 'cellen' van weleer. Met elkaar maakten we de 6 diensten per dag mee, aten we 3 keer per dag in stilte (smaakt echt anders), deden we mee met een rondleiding, bezochten de abdijswinkel, wandelden of zochten een plek voor stilte en bezinning. Op zondag na de eucharistie viering, sloot (gasten)broeder Adri bij ons aan en konden we hem 'het hemd van het lijf' vragen. Er ontstond een mooi interactief gesprek en was er ruimte om alle vragen te stellen en te luisteren naar helder geformuleerde antwoorden die soms ook verrassend of hilarisch waren. Na de warme middagmaaltijd eindigde het weekend voor ons als gast. Een kunst om dan de overstap te maken vanuit deze omgeving en vast te houden aan wat je van deze ervaring wilt meenemen. Het is herkenbaar voor ons allemaal, dat je de dagen daarna (op de tijden waarop de diensten beginnen) realiseert hoe intens het ritme is; dag in dag uit, week in week uit, jaar in... Voor herhaling vatbaar? Zeker! Er ligt geloof ik al een reservering klaar voor het volgend najaar.

Corine Louwse

Ouderenmiddag

Woensdag 22 november is er weer een ouderenmiddag. Machteld Bakker komt deze middag vertellen over haar werk op de Ambulance. U bent allemaal weer van harte welkom. De kerk is open om twee uur. We starten om half drie met koffie en thee. Voor inlichtingen kunt u bellen met: Yvonne Vreeken 0235371131 of Gré Riedijk 0235385216.

55+ groep

Na een informatieve en geanimeerde ochtend met Gerard van der Duin, bespraken we in november op verzoek weer een bijbelgedeelte. Op 5 december is de laatste bijeenkomst van dit jaar. Daarna starten we weer op 6 februari. Aanvang 10.15 uur, o.l.v. ds. Vonkeman.

Doopcatechese

Drie jonge mensen volgen op zondag na de kerkdienst, eens of twee keer per maand, catechese over het geloof. Waar gaat het eigenlijk over? Waarom is er zoiets als een kerk, wat doen we daar en waarom?

Gespreksgroep Peter Rollins

Op 22 november sluiten we de serie avonden rondom zijn prikkelende boek af. Het leverde heel wat gespreksstof op! Maken we God niet veel te vaak een verlengstuk van onze

eigen wensen? En wat gebeurt als we dat helemaal loslaten? Of als dat ons heeft losgelaten?

Gespreksgroep mystieke teksten

Met inmiddels acht mensen komen we ongeveer eens per maand op vrijdagmorgen bij elkaar en lezen uit de klassieke teksten van de kerk. We verdiepten ons in de Wolk van niet-weten (je staat verbaasd hoeveel je dan aan de weet komt).

We zijn nu met Dag Hammerskjold bezig, met het nagelaten dagboek Merkstenen, over zijn omgang met God te midden van een druk bezet leven als secretaris-generaal van de VN.

Belangstellenden kunnen voor één of meerdere keren insteken, meld je even aan. 8 december is de laatste keer van dit jaar, de nieuwe data komen in het volgende kerkblad.



Feest van de Geest

Alvast een voorproefje van het werk van Marleen v.d. Bergh, de kunstenaar die tussen Hemelvaart en Pinksteren een werk speciaal gericht op ons kerkgebouw zal ontwerpen en tentoonstellen. Het is deel van een kunstroute langs 11 kerken.



Persoonlijk

De maand stond voor ons in het teken van het nieuwe boek van Jean-Jacques: God zijn – een oefening in bescheidenheid. Er zat gelijk een tv opname aan vast in de Verwondering, met Annemiek Schrijver, en de eerste aanvragen voor een lezing erover komen al binnen. In het boek vertelt hij over

zijn eigen levensreis en wat hij onderweg geleerd heeft over de omgang met God. Jean-Jacques wil wel twee gespreksavonden leiden rondom zijn boek. Laat even weten of er belangstelling voor is, dan gaan we het plannen in het nieuwe jaar. Ook mensen buiten het Kruispunt zijn van harte uitgenodigd (maar vol is vol).

*Met een hartelijke groet,
Marianne Vonkeman*

Dankbetuiging

Tijdens mijn ziekte heb ik vele bloemen,kaarten,e-mails, telefoontjes, bezoeken mogen ontvangen.

Heel hartelijk dank voor Uw medeleven, het heeft mij goed gedaan.

Ook nog hartelijk dank voor de bloemen namens de kerk gemeente Velsbroek ,omdat we allebei 80 jaar zijn geworden.

*Hartelijk groeten van Guda en Kees de Wit,
Schokker 60, Velsbroek*



Het bruist van de activiteiten. Sommige zijn samen met het Kruispunt, andere door leden van een van de deelnemende kerken of andere organisaties. Achter de schermen wordt er veel organisatorisch werk verzet, nu de PKN het team als nieuwe pioniersplek heeft verwelkomd. Er zal worden uitgekeken naar een missionaire werker voor 16 uur in de week, die het werk gaat ondersteunen. De bedoeling is om een

laagdrempelige gemeenschap te vormen die een veelkleurig palet aan verbindende activiteiten aanbiedt. Dat alles in samenwerking met allerlei mensen.

Elke maand zijn er lunches-met-gesprek, meestal in het gebouw van Buitengewoon aan de Galle Promenade, maar afgelopen maand werd er naar ons uitgeweken. Op 19

november is de volgende keer.

Er is een tiengroep die wekelijks voetbalt o.l.v. een Youth for Christ werker. Soms kookt een van onze gemeentelieden voor hen. Laatst deed de groep Levend Stratego met alle jongeren die er omheen hangen. Alles



rondom het plein bij de Zwanenbloembocht. Stichting Gave, die kerken traint in het ondersteunen van vluchtelingen, vroeg via Stem in de Stad of ze in ons gebouw de training mochten geven. Ook zijn er nu twee gemeenteleden die taal en geloofsondersteuning geven aan vluchtelingen en statushouders. En dat gaat weer deels via Stichting Dock uit Haarlem.



De voorbereidingen voor de levende kerststal in samenwerking met de dorpsvereniging gaan snel door. Hans Hovius zal een klein engelenkoor leiden, en ons eigen team van klussers en naaisters en theatermensen doen mee. Meer hulp is welkom! De dorpsvereniging heeft subsidie gegeven en we hebben de vergunningen voor vuurkorven in het park binnen.

Op 4 november was er een grote voedselactie bij de supermarkten in Velsbroek, t.b.v. de stichting Dorcas. Ook onze diaconale collecte van 19 november zal daarvoor bestemd zijn. St. Dorcas verzorgt voedselpakketten en allerlei vormen van ondersteuning aan mensen in arme landen. Deze actie

is bestemd voor Oost-Europa en Afrika. Hart voor Velsbroek zal net als vorig jaar kerstpakketten rondbrengen naar mensen met een kleine beurs.



Op 22 november van 19-22 uur kun je een Sinterklaas-taartje maken bij Buitengewoon. Het wordt georganiseerd door Talentcarrousel en Hart voor Velsbroek. We maken het met behulp van een meesterbakker. Invriezen is mogelijk tot Sinterklaasavond.



Opgeven via de facebook pagina van Hart voor Velsbroek of 06 24385550. De kosten hangen af van het formaat taartje dat je wilt maken.

Binnenkort hopen we de mensen uit het kernteam van Hart voor Velsbroek aan de gemeente voor te stellen. Een gezamenlijke kerkdienst met de deelnemende kerken en organisaties staat gepland in het nieuwe jaar, als de pioniersplek officieel van start gaat.

Nieuws van de ZWO-commissie

Waarschijnlijk hebt u de envelop die bij dit kerkblad werd verspreid al geopend. Dan hebt u gelezen over onze najaarsactie die ten doel heeft de Tamar Campagne van het Ujamaa Centrum te Pietermaritzburg te steunen.

De Campagne dankt haar naam aan een bijbelgedeelte over Tamar, de dochter van koning David, die door haar broer Amnon wordt verkracht (2 Samuel 13:1-22). Haar andere broer Absalom vangt haar op, maar raadt haar aan verder te zwijgen en ook haar vader spreekt zijn zoon Amnon niet aan op zijn gedrag.

Het is het soort situatie dat veel Zuid-Afrikaanse vrouwen maar al te bekend is. Mishandeling en seksueel geweld hebben ze maar te ondergaan. Je verzetten tegen een man is not done. Doe je dat wel, dan kun je rekenen op nog meer ellende.

De laatste tijd hebben we veel vernomen over seksueel geweld en machtsmisbruik binnen onze eigen samenlevingen. Over vrouwen, kinderen, maar ook mannen die getraumatiseerd werden. Die uit angst en schaamte jaren zwegen en daardoor nog meer schade opliepen. Bij ons is er veel aandacht voor deze problemen.

In Zuid-Afrika echter is er nog een enorme mentaliteits-

verandering nodig. Het recordaantal verkrachtingen daar heeft alles met de scheve man/vrouwverhoudingen te maken. Extreem machogedrag van mannen en aangeleerde onderdanigheid van vrouwen ontaarden in veel gevallen tot (seksueel) gewelddadig gedrag.

De Tamar Campagne voert actie om een verandering teweeg te brengen.

Om dit te bereiken zijn de volgende doelen gesteld:

- kerken stimuleren om zich openlijk uit te spreken over verkrachting
- bijbelstudie tegen geweld promoten
- bewust maken van seksueel misbruik
- vrouwen helpen met verwerken en voorkomen van (seksueel) geweld
- predikanten toerusten aandacht te geven aan seksueel misbruik
- aandacht vragen voor de relatie tussen hiv/aids en vrouwenmishandeling

Wij verwachten dat dit project u zal aanspreken en we hopen van harte op uw bijdrage aan onze najaarsactie.

*Met vriendelijke groet, namens de ZWO-Commissie,
Hetty Vink-Postema (hlm.postema@gmail.com)*

Jongereen pagina

Velserbroek

Kindernevendienst

Het was heel gezellig de zondag dat Magda en Kees in de kerk trouwden. Met alle kinderen die er waren maakten we een mooie slinger om het feest mee te vieren!

Tijdens de adventsperiode is er elke week kindernevendienst. We gaan een eigen kerststal maken, telkens een stukje erbij.

Op 3 december is er tijdens de hele dienst een kinderviering. Kom je ook?

Kindernevendienstleiding Het Kruispunt



En rozenblaadjes natuurlijk!



BEN VREMAN

Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven
een grote sortering
KNAPPEND VERS BROOD
en als vanouds HEERLIJK GEBAK



Floraronde 67
1991 HJ Velsbroek
06-37216547
blommassage@gmail.com
www.blommassage.nl

De plek voor:

- Diverse vormen van ontspanningsmassage.
- Massages voor mensen met:
autisme/ADHD /hypersensitiviteit.
- Sportmassage en preventie advies.
- Mindfulness en compassie training.



R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 - 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedaaw 6
1991 HS Velsbroek
tel: +31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

- ✓ Inspecties
- ✓ Meerjaren prognoses
- ✓ Offerte beoordeling
- ✓ Bestekken
- ✓ Directievoering
- ✓ Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties • roltrappen • rolpaden • gevelonderhoud

LUVU

Ruud Kerkhoff Uitvaartzorg

**Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375**

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
waar u verzekerd bent



**Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem
www.luvu.nl**

Samen naar een waardig afscheid.

Hier kan uw advertentie staan.
Meer info, bel of mail Gerrit Out
06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com



Philip Out
Register Makelaar-Taxateur
M: +31-(0)6-39545320
E: info@supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl

Het Beautychalet

- ♦ Pedicure
- ♦ Gezichtsbehandelingen
- ♦ Manicure
- ♦ Ontharen
- ♦ Massages



Sara van Tunen
Kerkweg 143
2071 ND Santpoort-Noord
www.hetbeautychalet.nl

Afspraak maken?:
Bel: 06-34830226

Mail: info@hetbeautychalet.nl



De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl



Drogisterij
van **ASSEMA**

Galle Promenade 14, 1991 PR Velsersbroek
Telefoon 023 538 79 45



Verbouwing ♦ Uitbouw ♦ Onderhoud
Dakopbouw ♦ Meerpuntsluiting
Inbraakpreventie

J.J. Kat Timmerwerken,
tel. 06 46 26 10 45, Velsersbroek

Pletting Consultancy

Als het om mensen gaat

Uw adres voor:

- Administraties (zzp en particulier)
- Belastingzaken en -advies
- Training & Educatie



JT Cremerlaan 76, 2071 SP Santpoort ; tel.:023 5375747 of 06-36515458

www.pletting-consultancy.nl Aangesloten bij het CRKBO



VAN WAALWIJK VAN DOORN

Makelaars - Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebeoordeling van uw woning



www.wado.nl



BOUDESTEIJN B.V.

- * INTERNATIONALE VERHUIZINGEN
- * OVERZEEVERPAKKINGEN
- * VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG
- * HORIZ. HEFBARE CONTAINERS
- “DOE-HET-ZELF” VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

K. BOOT

SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

TEL: 023-5384336 | SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij



Uitvaartverzorging IJmond

Waalstraat 101, 0251-25 20 94,
www.ijmonduitvaart.nl

Kerkdiensten

19 nov	Dorpskerk	10:00	Ds. E.O. Sondorp	HA
	Kruispunt	9:30	Mw. Ds. M.E. Vonkeman	
21 nov	Hofstede	15:00	Avondmaalsviering	
26 nov	Zondag der voleinding			
	Dorpskerk	10:00	Mw. Ds. I.G. Clement	
	Kruispunt	9:30	Mw. Ds. M.E. Vonkeman	
3 dec	1e advent			
	Dorpskerk	10:00	Mw. Ds. G. Polderman	
	Kruispunt	9:30	Mw. Ds. M.E. Vonkeman	
10 dec	2e advent			
	Dorpskerk	10:00	Ds. A. Mak	
	Kruispunt	9:30	Mw. Ds. B. de Groot	
17 dec	3e advent			
	Dorpskerk	10:00	Ds. E.O. Sondorp	
	Kruispunt	9:30	Ds. K. Bras	
	Kruispunt	15:00	Ds. A. Mak (kerstzang)	

Bijbelleesrooster

November

vr 17 Matteüs 24:1-14
za 18 Matteüs 24:15-28
zo 19 2 Tessalonicenzen
1:1-12
ma 20 2 Tessalonicenzen
2:1-17
di 21 2 Tessalonicenzen
3:1-18
wo 22 Psalm 128
do 23 Matteüs 24:29-44
vr 24 Matteüs 24:45-51
za 25 Psalm 85
zo 26 Matteüs 25:1-13
ma 27 Matteüs 25:14-30
di 28 Matteüs 25:31-46
wo 29 Jeremia 24:1-10
do 30 Jeremia 25:1-14

December

vr 1 Jeremia 25:15-26
za 2 Psalm 19
zo 3 Jesaja 5:1-7
ma 4 Jesaja 5:8-17
di 5 Jesaja 5:18-24
wo 6 Jesaja 5:25-30
do 7 Jeremia 25:27-38
vr 8 Jeremia 26:1-9
za 9 Jeremia 26:10-24
zo 10 Jeremia 27:1-11
ma 11 Jeremia 27:12-22
di 12 Jeremia 28:1-17
wo 13 Jeremia 29:1-9
do 14 Jeremia 29:10-23

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Gerrit Out, Jan Bothof en Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 2082 HA Santpoort Zuid t: 023 5386827
e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING

Santpoort Noord: Gerrit Out t: 5377198
Santpoort Zuid: A. Hurkmans, t: 5371086
Velselbrk Nd v Velselbr.Dreef: Dhr. B. v. Herk, t: 5387796
Velselbrk Zd v Velselbr.Dreef: Mw. M. Rensen, t: 5389313
Driehuis: Mw. K. Joustra, t: 0255 517015

KOPIJ

De Kopij voor Kerkblad nr. 10 t/m donderdag 30 nov. 2017
verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website: <http://www.pg-spvb.nl/>

Bloemengroet Velselbroek

19 november	Marianne Zaal
26 november	Guda de Wit
3 december	Hanneke Collet
10 december	Anneke Hoorn

Bezoekteams Santpoort

Santpoort is verdeeld in drie wijken:

- 1 ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de Hagelingerweg
- 2 ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de Hagelingerweg
- 3 Santpoort Zuid

Coördinator voor wijk 1 is mevr. Diny Markerink, t. 5376816

Coördinator voor wijk 2 is mevr. Fija. Borst, t. 5375071

Coördinator voor wijk 3 is mevr. Aly Tijssen, t. 5491282

Als u hoort of ziet, dat iemand (jong of oud) behoefte heeft aan een bezoek of gesprek. Laat ons of de predikanten het dan weten. Het is beter twee keer gemeld dan niet.

Autorijdienst

Santpoort Zuid (coördinator J. Morren 023-5384366)

19 november	E. van der Kooij	5386827/0615890135
26 november	J. Morren	5384366
3 december	P. Muller	5262736
10 december	S. Meulenbelt	5379366/0620247493
17 december	Mw. Hurkmans	5371086

Santpoort Noord (coördinator J. Bothof 023-5375923)

19 november	Bothof	023-5375923
26 november	Van Woensel	023-5381515
3 december	Pomp	023-5387095
10 december	Kosters	023-5377422
17 december	Boot	023-5384336

Velselbroek

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan een dag van tevoren naar een van de twee contactpersonen Ton Zaal 023-5374896 of Bart Kaptein 023-5388835

Adressen

ALGEMEEN

ALGEMENE KERKENRAAD

Voorz.: Dhr R. Hirdes. Scriba: Eline Duinker, e: scribasantpoortvelselbroek@gmail.com
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velselbroek

KERKELIJK BUREAU

Dhr. E. Hup; Burg. Enschedelaan 65, 2071AT Santpoort Nrd t: 5376153 e: kerk.buro@kpnplanet.nl

FINANCIEEL BEHEER

Voorz.: dhr P.J.J. Coolen t: 06 37557818, e: voorzittercvk@gmail.com; Penningm: dhr H.G. Beuker t: 023 537 8767 e: CvKpenningmeester@pg-spvb.nl; Adm: dhr T. Zondag t: 023 5386064, e: t.zondag@quicknet.nl; Scriba: waarnemend dhr. Gerrit Out t: 0629-047097, e: scribaatcvk@gmail.com

Post (declaraties enz): kerkelijk bureau;
Bank: NL37INGB 0000 1192 46 tnv Protestantse
Gemeente Santpoort-Velselbroek

DIACONIE

Voorz.: J.Kosters, t: 5377422, e: hanskosters@hetnet.nl;
Secr.: mevr.S.Hoorn, e:suzannehoorn83@gmail.com;
Penningm.: J.Bothof. tel.:5375923
e: jan.bothof@gmail.com
bank: NL23INGB0000537180 t.n.v Diaconie Prot. Gem.
Santpoort-Velselbroek. Post kerkelijk bureau

ZWO-COMMISSIE

Interne contacten: M.E. Beskers, m.beskers@ziggo.nl of
H.L.M. Vink-Postema, vinkpostema@ziggo.nl.
Penningmeester en externe contacten: M. Lobbezoo,
t: 0613057663 IBAN-nr: NL42INGB0001775528 t.n.v.
Diaconie Prot Gem Santpoort Velselbroek inzake ZWO
commissie.

Kruispunt



Velselbroek

WIJKGEMEENTE VELSELBROEK

WIJKKERKENRAAD

Voorz.: G. Louwerse, Platbodem 8, 1991NG Velselbroek.
t: 5387242, e: gerard.louwerse@gmail.com,
ScribaatVelselbroek@gmail.com

KERKGEBOUW, Het Kruispunt

Zon Bastion 3, 1991 PK Velselbroek, t: 5374678

BEHEER

W.P. Meesters, Galle Promenade 194, 1991WJ Velselbroek
t: 5373281

PREDIKANT

Ds. M.E. Vonkeman, Dammersboog 30, 1991SK Velselbrk, t: 023 8223720, e: mariannevonkeman@gmail.com

BEZOEKCOÖRDINATOREN

Margriet van Herk, t: 5387796
info@ej-van-herk.speedlinq.nl



WIJKGEMEENTE SANTPOORT

WIJKKERKENRAAD

Vrz.: R.H.C.M. Hirdes, t: 5372259, ruud.hirdes@ziggo.nl;
Scriba: Mw. E. Kamerbeek, t:5386993,
e: scribasantpoort@gmail.com
Burg. Enschedelaan 65, 2071 AT Santpoort N

KERKGEBOUW Dorpskerk

Burg. Enschedeln 65-67, Ontmoetingscentrum,
t: 5378820

BEHEERDER

Hr. P.A. de Bruijn, Fazantenlaan 3, IJmuiden,
t: 0614400708, e: pa.debruijn@quicknet.nl

PREDIKANT

Ds. Otto Sondorp, Gen. Winkelmanlaan 20,
2111WX Aerdenhout, t: 06 15908560,
e: e.sondorp@pkn.nl

PREDIKANT 70+

Ds. Gilda Polderman, Berkenlaan 3, 3471CG Kamerik
t: 0348-402420 en op ma en do: t: 06 43 715888, e:
gildapolderman@planet.nl

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ

Elina Keijzer, t: 072-5120528 Lyceumstraat 51,
1814 BR Alkmaar, e: keijzerelina@gmail.com